

DE BOOM HUILT

OVER HET VERSCHIL TUSSEN EEN OPBOUWMETHODIEK EN EEN GLOBAALMETHODE

De boom op het plein huilt. Wind en regen hebben al zijn mooi gekleurde bladeren afgenomen. Zijn kale takken steken hulpeloos zwart af tegen de blauwe lucht. De kinderen waren gekomen en ze hadden met hun laarzen tegen de bladeren geschopt, zodat ze opwoeien en dansten in de oktoberzon. Wat had hij daarvan genoten! Maar vanochtend was er, meteen nadat de kinderen de school waren binnengegaan, een grote bladblazer gekomen. De moeders waren toen net zo snel verdwenen als de vaders. De bladblazer had binnen een kwartier het hele plein schoongemaakt. En nu staat de boom midden op het plein eenzaam te huilen terwijl de kinderen in de lokalen gebogen over hun leesboeken mompelen: 'de poes kijkt naar de muis', 'de muis eet kaas'.

Eigenlijk zou hij tevreden moeten zijn en zoals elke dag moeten genieten van de rust tot aan de pauze. Hoe kan hij het huilen stoppen? En waar komt het verdriet opeens zo heftig vandaan? Een bladblazer doet toch ook gewoon maar zijn werk. Moet je daar nu zo mistroostig van worden? 'Bladblazers', denkt de boom, 'het zijn de lawaaierige versnellers van een mooi proces. Zoiets als hele woorden moeten lezen als je de letters nog niet kent.'

Herfstliedje prrr

 als	 de	 wind	 van	 voren	 waait
 hoe	 wappert	 dan	 mijn	 vlag	 f f f
 als	 de	 wind	 van	 achter	 waait
 hoe	 wappert	 dan	 mijn	 vlag	 prrr

REACTIES? MAIL VIA LEES-V-AARDIG@AGIEL-ORTHOPEDAGOGIEK.NL